



**Verklaring van het Presidium van COMECE  
ter ondersteuning van Oekraïne en zijn bevolking  
te midden van toenemende geopolitieke complexiteit en onzekerheden**

Terwijl het geopolitieke landschap vol instabiliteit en onzekerheid blijft, wil het Presidium van COMECE opnieuw bevestigen dat de bisschoppen van de EU nog steeds nauw betrokken zijn bij en oprecht solidair zijn met het volk van Oekraïne, dat al meer dan drie jaar lijdt onder de niet te rechtvaardigen volledige invasie van Rusland.

We gedenken in gebed allen die hun leven hebben verloren, die gewond zijn geraakt, die uit angst hun huis hebben moeten ontvluchten, die hun vaderland blijven verdedigen.

Wij willen onze dank betuigen aan de beleidsmakers van de EU voor de ongekende humanitaire, politieke, economische, financiële en militaire steun die zij de afgelopen jaren aan Oekraïne en zijn bevolking hebben verleend. We waarderen ook ten zeerste de onvermoeibare inspanningen van maatschappelijke organisaties, vaak gefundeerd op geloof, en van gewone burgers om concrete gebaren van solidariteit te tonen met de mensen die lijden onder de gevolgen van de oorlog.

De strijd van Oekraïne voor vrede en de verdediging van zijn territoriale integriteit is niet alleen een strijd voor zijn eigen toekomst. De uitkomst zal ook beslissend zijn voor het lot van het hele Europese continent en van een vrije en democratische wereld.

De oorlog is nu een nieuw hoofdstuk ingegaan. Te midden van de toenemende geopolitieke complexiteit en de onvoorspelbaarheid van de acties van sommige leden van de internationale gemeenschap, roepen we de Europese Unie en haar lidstaten op om eensgezind te blijven in hun inzet Oekraïne en zijn bevolking te steunen.

De Russische invasie in Oekraïne is een flagrante schending van het internationaal recht. Het gebruik van geweld om nationale grenzen te wijzigen en de gruwelijke daden tegen de burgerbevolking zijn niet alleen niet te rechtvaardigen, maar vereisen ook een consequent streven naar gerechtigheid en aansprakelijkheid.

Een alomvattende, rechtvaardige en duurzame vrede in Oekraïne kan alleen worden bereikt door onderhandelingen. Elke geloofwaardige en oprechte poging tot dialoog moet worden ondersteund door aanhoudende sterke trans-Atlantische en mondiale solidariteit en er moet betrokkenheid zijn van het slachtoffer van de agressie: Oekraïne. We wijzen alle pogingen om de realiteit van deze agressie te verdraaien resoluut van de hand.

Wil een toekomstig vredesakkoord duurzaam en rechtvaardig zijn, dan moet het volledig in overeenstemming zijn met het internationaal recht en worden ondersteund door effectieve veiligheidsgaranties om te voorkomen dat het conflict opnieuw oplaait. Het vredesakkoord moet de noodzakelijke voorwaarden scheppen om ervoor te zorgen dat Oekraïense families zich kunnen herenigen en een leven in waardigheid, veiligheid en vrijheid kunnen leiden in hun soevereine en onafhankelijke thuisland.

Met het oog op het herstel van het sociale weefsel van Oekraïne, de versterking van de sociale cohesie en het inslaan van de weg van verzoening op de lange termijn, is het bovendien even belangrijk dat de rechten van alle gemeenschappen, waaronder de Russischtalige minderheid, worden gehandhaafd en beschermd.

De internationale gemeenschap moet Oekraïne blijven helpen bij de wederopbouw van de verwoeste infrastructuur. Rusland, de agressor, moet hier adequaat aan deelnemen.

In antwoord op de zoektocht van Oekraïne naar een toekomst binnen de Europese Unie en op zijn relevante hervormingsinspanningen, roepen we de EU op om het uitbreidingsproces op een tijdige en eerlijke manier voort te zetten, samen met andere kandidaat-lidstaten.

Nu de contouren van een nieuwe mondiale veiligheidsstructuur worden geschetst, hopen wij ten zeerste dat de Europese Unie trouw zal blijven aan haar roeping om een belofte van vrede en een anker van stabiliteit te zijn voor haar regio en voor de wereld.

Terwijl christenen zich voorbereiden op de reis van de Veertigdagentijd, een tijd van inkeer en bekering die leidt naar Pasen, het feest van hoop en nieuw leven, blijven we Oekraïne en Europa toevertrouwen aan onze Heer Jezus Christus, op voorspraak van Maria, de Koningin van de Vrede.