

Dag van de Gevangenen, 13 oktober 2024

Geachte pastores en leden van het kerkbestuur,

Tijdens zijn bezoek aan een vrouwengevangenis in Chili in januari 2018 hield een gevangene Paus Franciscus voor: 'Het verliezen van onze vrijheid betekent niet het verliezen van onze dromen en hoop'. De paus antwoordde: "Dat is waar, detentie is erg pijnlijk, maar het betekent niet dat je je hoop of je vermogen om te dromen verliest. Vandaag is uw vrijheid weggenomen maar dat heeft niet het laatste woord. Helemaal niet! Blijf vooruitkijken. Kijk vooruit naar de dag dat je terugkeert naar het leven in de samenleving". Hij vervolgde: "We weten allemaal dat, helaas, een gevangenisstraf vaak een straf is die geen mogelijkheden biedt voor persoonlijke groei, integendeel. De initiatieven die beroepsopleidingen aanbieden en helpen om relaties weer op te bouwen, zijn tekenen van hoop voor de toekomst". [Apostolic Journey to Chile: Short visit to the Female Central Penitentiary \(Santiago, 16 January 2018\) | Francis \(vatican.va\)](#)

De muren van de gevangenis houden niet alleen de gevangenen binnen, de geslotenheid draagt er ook aan bij de kerk buiten te houden. Maar het bezoeken van de gevangene is een van de werken van barmhartigheid (Matteüs 25) en dat houdt in dat het Evangelie een appel op de kerk doet om naar binnen te gaan, om de gevangenen barmhartigheid te tonen, hen te bezoeken én hen hun vrijlating bekend te maken (Lukas 4:18).

Ook dit jaar hebben we de tweede zondag van oktober, dit jaar op zondag 13 oktober, aangewezen om in de kerk aandacht te hebben voor de gevangenen en voor allen die lijden aan de gevolgen van criminaliteit. In de aanloop naar deze *Dag van de gevangenen* nodigen we u uit om met ons in gesprek te gaan, om te zien hoe we het belangrijke werk van het bezoeken van de gevangenen handen en voeten kunnen geven. Enkele voorbeelden. Vorig jaar rond de Dag van de gevangenen waren in een aantal gevangenissen vertegenwoordigers van parochies te gast bij de kerkdiensten. In een aantal parochies hebben justitiepastores tijdens de kerkdiensten verteld over het belang van dit werk. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om als vrijwilliger van het justitiepastoraat actief mee te doen.

Tot slot, we vieren dit jaar op 9 oktober het 75-jarig bestaan van het justitiepastoraat. Daarin ligt een extra reden u te vragen in de kerkdiensten op de Dag van de gevangene op 13 oktober aandacht te besteden aan dit bijzondere pastoraat.

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u terecht bij adjunct-hoofdaalmoezenier Fons Flierman, f.flierman-pia@dji.minjus.nl

Hartelijke groet,

namens de RK-Justitieaalmoezeniers,

hoofdaalmoezenier Ryan van Eijk

Zie ook: www.justitiepastoraat.nl