

DICASTERIE VOOR DE INTERRELIGIEUZE DIALOOG

Christenen en boeddhisten: samenwerken voor vrede door verzoening en veerkracht

BOODSCHAP VOOR HET FEEST VAN VESAK 2024

Vaticaanstad

Beste boeddhistische vrienden,

De viering van Vesak, deze voor u heilige tijd, die de geboorte, de verlichting en het overlijden van de Boeddha herdenkt, biedt ons een goede gelegenheid om u onze hartelijke groeten aan te bieden en samen met u als christenen en boeddhisten na te denken over onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, om vrede, verzoening en veerkracht te bevorderen, waarden die diep verankerd zijn in onze respectievelijke religieuze tradities.

"Nooit meer oorlog, nooit meer oorlog! Het is de vrede, de vrede, die het lot van de naties van de hele mensheid moet leiden!" Deze krachtige oproep, gedaan door paus Paulus VI in zijn toespraak tot de Verenigde Naties op 4 oktober 1965, heeft de afgelopen jaren weerklank gevonden in tal van interreligieuze bijeenkomsten om de vernietiging te veroordelen die door oorlogen over de hele wereld werd veroorzaakt. We hebben deze kwestie bij verschillende gelegenheden aan de orde gesteld. Maar de voortdurende escalatie van conflicten over de hele wereld vereist hernieuwde aandacht voor de heikele kwestie van de vrede en een dieper gaande reflectie over onze rol bij het overwinnen van de obstakels die de groei van de vrede in de weg staan. Naast onze voortdurende gebeden en hoop vraagt de huidige situatie om krachtige inspanningen van onze kant. Om onze bijdrage te leveren aan het beëindigen van de haat en het verlangen naar wraak die tot oorlogen hebben geleid, en aan het helen van de wonden die oorlogen hebben toegebracht aan de mensheid en de aarde, ons gemeenschappelijk huis, moeten we onze inzet versterken om te werken aan verzoening en veerkracht.

Als de onderliggende oorzaken van conflicten en geweld niet adequaat worden aangepakt, is de dageraad van een duurzame vrede een illusie, omdat er geen vrede en verzoening kunnen zijn zonder gelijkheid en rechtvaardigheid in het politieke, economische en culturele leven. "Vergeven en verzoenen betekent niet doen alsof de dingen anders zijn dan ze zijn. Het gaat er niet om elkaar een schouderklopje te geven en een oogje dicht te knijpen voor het kwaad. Ware verzoening legt de gruwel, het misbruik, de pijn, de vernedering, de waarheid bloot" (Desmond Tutu, *Geen toekomst zonder vergeving*, 218).

De nobele leringen van onze respectievelijke tradities en de voorbeeldige levens van degenen die we vereren, getuigen van de overvloedige voordelen van verzoening en veerkracht. Wanneer vergeving wordt gezocht en verbroken relaties worden geheeld, worden degenen die uit elkaar waren gedreven verzoend en wordt de harmonie hersteld. Veerkracht stelt individuen en gemeenschappen in staat om te herstellen van tegenspoed en trauma, bevordert moed en hoop op een betere toekomst. Want zowel de slachtoffers als de daders worden erdoor getransformeerd, en dit leidt tot een nieuw leven. Verzoening en veerkracht komen samen om een krachtige synergie te vormen die de wonden uit het verleden heelt, sterke banden smeedt en ons in staat stelt de uitdagingen van het leven met kracht en optimisme tegemoet te gaan.

Zoals wordt geleerd in de rituelen en vieringen van onze respectievelijke religieuze tradities, zijn verzoening en veerkracht daarom de noodzakelijke correcties op een cultuur van geweld, die vaak wordt gerechtvaardigd als een betreuwenswaardige maar noodzakelijke reactie op agressieve militaire of terroristische acties. Verzoening en veerkracht stellen ons in staat om te vergeven en om vergeving te vragen, om lief te hebben en vrede te hebben met onszelf en met anderen, zelfs met degenen die ons pijn hebben gedaan.

De Boeddha heeft ons de tijdloze wijsheid doorgegeven dat "in deze wereld haat nooit kan worden verzoend door haat. Haat kan alleen worden getemperd door liefderijke goedheid", (*Dhammapada*, v. 5), terwijl de apostel Paulus, in navolging van Jezus' oproep tot grenzeloze vergeving (Evangelie van Matteüs 6:14), christenen aanspoort om de bediening van de verzoening te omarmen die door God in Christus is begonnen (2 Korintiërs 5:11-21).

Terwijl we u onze hartelijke groeten overbrengen ter gelegenheid van Vesak, sta ons toe om de tijdloze wijsheid van de Eerwaarde Maha Ghosanda in herinnering te brengen, getuige van de verschrikkingen van de Cambodjaanse genocide en inspirator van de Dhamma Yatra Vredesbedevaart, die ons aanspoort om "de mijnen van haat uit onze harten te verwijderen" (vgl. *Gebed voor vrede*). Ook paus Franciscus verzekert ons dat "vredebrennende verzoening ons weer zal doen opstaan en onszelf en anderen de angst zal doen verliezen" (*Fratelli Tutti*, 78). Aan degenen die bittere vijanden zijn geweest, raadt hij aan om "te leren een boetvaardig geheugen te cultiveren, dat weet hoe het verleden te accepteren en de toekomst niet te overschaduwen met eigen spijt, problemen en projecten" (*Fratelli Tutti*, 226). We zijn allemaal geroepen om deze waarden, die aanwezig zijn in onze respectievelijke tradities, te herontdekken en te koesteren, om de spirituele figuren die ze belichaamden beter bekend te maken en om samen op weg te gaan naar de vrede.

Met deze gedachten en gebeden wensen wij u een vruchtbare viering van Vesak!

Vanuit het Vaticaan, 06 mei 2024

***Miguel Ángel kardinaal Ayuso Guixot, MCCJ
Prefect***

***Mgr. Indunil J. Kodithuwakku K.
Secretaris***