

DICASTERIE VOOR DE INTERRELIGIEUZE DIALOOG BOODSCHAP VOOR DE MAAND RAMADAN EN 'ID AL-FITR 1445 H. / 2024 A.D.

Christenen en Moslims: Blus het oorlogsvuur en ontsteek de vredeskaars

Vaticaanstad

Geliefde broeders en zusters Moslims,

Opnieuw groeten wij u bij gelegenheid van de maand Ramadan, met een boodschap van nabijheid en vriendschap. Wij zijn ons bewust hoe belangrijk deze maand is voor uw geestelijke reis en voor uw familieleven en het sociale leven, dat mede uw christelijke vrienden en burens omvat.

We zijn blij te horen dat uw jaarlijkse Ramadan een belangrijk middel is om goede relaties tussen Christenen en Moslims te versterken en op te bouwen, dankzij de verbreiding ervan via de moderne en met name de sociale media. Om deze reden zou het een goed idee zijn om deze Boodschap in beide gemeenschappen meer bekend te maken.

We zouden met u graag enkele beschouwingen hebben gewijd aan een ander thema dan wat we nu voor ogen hebben. Echter het groeiend aantal conflicten in deze dagen, van militaire strijd tot min of meer ernstige gewapende botsingen tussen staten, tussen criminele organisaties, gewapende bendes, hebben een alarmerende omvang aangenomen. Paus Franciscus maakte kortgeleden de opmerking dat de groeiende vijandelijkheden zijn veranderd van een "derde wereldoorlog die in gedeelten wordt uitgevochten" in een "wereldomvattend conflict".

Er zijn veel oorzaken aan te wijzen voor deze conflicten, sommige al langer bestaand en andere meer recent. Samen met de eeuwige wens van mensen om te heersen, de geopolitieke ambities en economische belangen, is de voortdurende productie van en de handel in wapens zeker een van de belangrijkste oorzaken. Zelfs nu een groot deel van onze mensenfamilie zwaar te lijden heeft onder de verwoestende effecten van het gebruik van deze wapens in oorlogshandelingen, zijn er anderen die zich op cynische wijze verheugen over het grote economisch profijt dat afkomstig is van deze immorele handel. Paus Franciscus heeft dit vergeleken met het dopen van een stuk brood in het bloed van onze broeder.

Maar tegelijk mogen we dankbaar zijn dat we over immense menselijke en religieuze bronnen beschikken voor vooruitgang in de vrede. Het verlangen naar vrede en veiligheid is diep verankerd in de ziel van iedere mens van goede wil. Niemand kan de tragische gevolgen over het hoofd zien van oorlogen met het verlies aan mensenlevens, de tol van ernstig letsel en de grote menigte wezen en weduwen. De vernietiging van infrastructures en eigendommen maken het leven hopeloos moeilijk, of zelfs onmogelijk. Meerdere honderdduizenden mensen hebben huis en haard verloren in eigen land, of zijn gedwongen naar andere landen te vluchten. Daarom moet de veroordeling en afwijzing van oorlog klip en klaar zijn: iedere oorlog

betekent broedermoord, is zinloos en uitzichtloos. Opnieuw met de woorden van paus Franciscus: “Geen enkele oorlog is heilig, alleen vrede is heilig.”

Alle godsdiensten beschouwen ieder op hun eigen manier het leven als heilig en daarom beschermwaardig. Staten die de doodstraf hanteren en uitvoeren zijn er gelukkig ieder jaar steeds minder.

Een groeiend besef van respect voor de fundamentele waardigheid van het leven als geschenk zal kunnen bijdragen aan de overtuiging dat oorlog moet worden afgewezen en vrede moet worden beschermd.

Ondanks hun verschillen erkennen de godsdiensten het bestaan en de belangrijke rol van het geweten. De vorming van het geweten tot respect voor de absolute waarde van het leven van iedere persoon en voor diens recht op fysieke integriteit en veiligheid en op een waardig leven zal eveneens bijdragen aan de veroordeling en afwijzing van oorlog, van ieder soort oorlog en alle oorlogen.

We kijken op naar de Almachtige als God van vrede, bron van vrede, die op een bijzondere manier al degenen liefheeft die hun leven wijden aan vredesdiensten. Zoals vele anderen zaken is vrede een goddelijk geschenk, maar tegelijkertijd vrucht van menselijke inspanningen, vooral door het creëren van de voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de versterking en bescherming ervan.

Als gelovigen zijn wij ook getuigen van hoop, zoals we zeiden in onze Boodschap voor de Ramadan van 2021: *“Christenen en Moslims: Getuigen van Hoop”*. Hoop kan gesymboliseerd worden met een kaars, waarvan het licht veiligheid en vreugde uitstraalt, maar het ongecontroleerde vuur kan leiden tot de vernietiging van fauna en flora, van infrastructuren, en tot het verlies van mensenlevens.

Geliefde broeders en zusters Moslims, laat ons gezamenlijk de vuren van haat, geweld en oorlog blussen en in plaats daarvan de vriendelijke kaars van de vrede ontsteken, met gebruikmaking van de bronnen van vrede die aanwezig zijn in onze rijke menselijke en godsdienstige tradities.

Mogen uw vasten en de andere vrome praktijken gedurende de Ramadan, alsmede de afsluitende viering van ‘Id al-Fitr, u overvloedige vruchten brengen van vrede, hoop en vreugde.

Van het Vaticaan, 11 maart 2024

Miguel Ángel Cardinal Ayuso Guixot, MCCJ

Prefect

Mgr. Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage

Secretaris