

BOODSCHAP VOOR HET DIVALI FEEST

2023

Vaticaanstad

Beste Hindoevrienden,

Het Dicasterie voor de Interreligieuze Dialoog brengt zijn feestelijke groeten en beste wensen aan u over, terwijl u over de hele wereld Divali viert op 12 november van dit jaar. Moge God, het allerhoogste Licht, uw harten en gedachten verlichten, uw huizen en buurten zegenen en uw leven vervullen met vrede en geluk!

Dit jaar is het zestig jaar geleden dat *Pacem in Terris* (Vrede op Aarde), de encycliek van paus Johannes XXIII, werd geschreven. In 1963, toen de wereld diep verontrust was en op de rand stond van een kernoorlog, deed dat document een dringende, gepassioneerde en broodnodige oproep aan de leiders en volkeren van de wereld om samen te werken voor vrede, en drong er bij hen op aan om vriendschappelijke oplossingen voor de problemen te vinden in een geest van wederzijds vertrouwen, door middel van dialoog en onderhandelingen. Paus Johannes XXIII, nu vereerd als heilige, verklaarde profetisch dat "vrede slechts een leeg woord is als het niet berust op "... een ordening die is gebaseerd op waarheid, gebouwd op rechtvaardigheid, gevoed en bezielde door naastenliefde, en uitgevoerd onder de auspiciën van vrijheid" (nr. 167). Geïnspireerd door de verheven visie die *Pacem in Terris* voorstelde voor vredesopbouw, willen we bij deze gelegenheid enkele gedachten met u delen over het opbouwen van vrede in waarheid, rechtvaardigheid, liefde en vrijheid.

In de afgelopen zestig jaar heeft de leer van *Pacem in Terris* geleid tot een groter bewustzijn onder mensen over de hele wereld – zij het in verschillende mate – van de noodzaak om de transcendentale waardigheid van personen, hun legitieme rechten en hun gedeelde verantwoordelijkheid te respecteren teneinde te werken voor het algemeen welzijn in een geest van solidariteit. Dat heeft ook geleid tot bewegingen die zich met hart en ziel inzetten voor de bescherming en verdediging van de mensenrechten en de bevordering van de vrede door middel van dialoog en onderhandelingen. De volledige realisering van de profetie van vrede blijft echter een verre droom, die alleen kan worden gerealiseerd door gezamenlijke inspanningen van mannen en vrouwen van elke religieuze traditie in alle sectoren van de samenleving. Deze inspanningen moeten worden voortgezet en verder ontwikkeld.

Initiatieven ter bevordering van de vrede en het algemeen welzijn mogen niet wijken voor pessimisme, ontmoediging en onverschilligheid. Deze houdingen kunnen veroorzaakt worden door gevallen van minachting voor de menselijke waardigheid, door ontkenning of beperking van de fundamentele rechten en vrijheden van burgers, met inbegrip van religieuze rechten, door onverdraagzaamheid en haat, onrecht en discriminatie, geweld en agressie tegen degenen die etnisch, cultureel, economisch, qua taal of religie anders zijn, of tegen de meest kwetsbare leden van de samenleving. Pessimisme en ontmoediging mogen dan vandaag aanwezig zijn, net als in 1963, maar de heilige Johannes XXIII, als man van diepe hoop, bleef ervan overtuigd dat vrede mogelijk is, mits deze is gebaseerd op waarheid, rechtvaardigheid, liefde en vrijheid. Dit zijn, zoals de heilige Johannes Paulus II benadrukte, "essentiële voorwaarden voor vrede" en "fundamentele pijlers van vrede" (vgl. Boodschap voor de viering van de Wereldvredesdag 2003 - *Pacem in Terris: een permanente inzet*, 3-4). Als gelovigen moeten we ons streven naar

vrede tot uitdrukking brengen door middel van coherente en gezamenlijke inspanningen, gebaseerd op een onwrikbare trouw aan deze pijlers.

In onze inspanningen om bij te dragen aan de opbouw van een vreedzame wereld, met gebruikmaking van alle middelen die in onze macht liggen, moeten we deze pijlers van vrede versterken. Om deze reden moeten gezinnen, geleid door het voorbeeld van ouders en ouderen, evenals de onderwijsinstellingen en de media, een prominente rol spelen bij het inspireren van het verlangen naar vrede en het onderwijzen van de waarden die vrede opbouwen bij mannen en vrouwen van alle leeftijden.

De interreligieuze dialoog heeft een groot potentieel om wederzijds vertrouwen en sociale vriendschap tussen interreligieuze gemeenschappen te bevorderen, en is in feite "een noodzakelijke voorwaarde geworden om bij te dragen aan vrede in de wereld" (Paus Franciscus, toespraak tot de delegatie van de alumnivereniging van de Emouna Fraternity, 23 juni 2018). Daarom is het de plicht van religies en religieuze leiders om ernaar te streven hun volgelingen aan te moedigen om mensen te zijn van wie het leven wordt gevormd door waarheid, rechtvaardigheid, liefde en vrijheid.

Als gelovigen en leiders van onze respectieve religies, met gemeenschappelijke overtuigingen en een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid voor het welzijn van de mensheid, kunnen wij, christenen en hindoes, er oprecht naar streven om ambachtslieden van vrede te worden. Door onszelf te verenigen met volgelingen van andere religieuze tradities en met alle mensen van goede wil, kunnen we samenwerken om onze wereld te bouwen op het duurzame fundament van waarheid, rechtvaardigheid, liefde en vrijheid, zodat iedereen kan genieten van authentieke en duurzame vrede!

Wij wensen u allen een gelukkig Divali!

Kardinaal Miguel Ángel Ayuso Guixot, MCCJ

Prefect

Mgr. Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage

Secretaris

DICASTERIE VOOR DE INTERRELIGIEUZE DIALOOG

00120 Vaticaanstad

Tel.: +39.06.6988 4321

Telefax: +39.06.6988 4494

E-mailadres: dialogo@interrel.va

<http://www.dicasteryinterreligious.va>