

DICASTERIE VOOR DE INTERRELIGIEUZE DIALOOG
BOODSCHAP VOOR DE MAAND RAMADAN EN *ID AL-FITR*
1444 H./2023 na Christus

Christenen en moslims:
Promotors van liefde en vriendschap

Vaticaanstad

Beste moslimbroeders en -zusters,

De maand Ramadan is belangrijk voor u, maar ook voor uw vrienden, burens en voor gelovigen van andere religies, vooral christenen. Bestaande vriendschappen worden versterkt en andere worden opgebouwd, wat de weg vrijmaakt voor een meer vreedzame, harmonieuze en vreugdevolle coëxistentie. Dit komt in feite overeen met de goddelijke wil voor onze gemeenschappen, voor alle leden en gemeenschappen van de ene mensenfamilie.

We zijn ons ervan bewust, beste vrienden, dat vreedzame en vriendschappelijke coëxistentie voor vele uitdagingen en bedreigingen staat: extremisme, radicalisme, polemieken, geschillen en religieus gemotiveerd geweld.

Bedreigingen worden gevoed door de cultuur van de haat. We moeten daarom de meest geschikte manieren vinden om deze cultuur te bestrijden en te overwinnen, en in plaats daarvan liefde en vriendschap te versterken, vooral tussen moslims en christenen, op grond van de banden die ons verenigen. Om deze reden hebben we het gepast geacht om in dit verband enkele gedachten met u te delen, in de hoop ook de uwe te ontvangen.

Het komt allemaal voort uit onze houding ten opzichte van elkaar, vooral daar waar er verschillen zijn tussen ons in religie, etniciteit, cultuur, taal of politieke zaken.

Verschillen kunnen als een bedreiging worden ervaren, maar iedereen heeft recht op zijn eigen specifieke identiteit met haar verschillende componenten, zonder te ontkennen of te vergeten wat we gemeen hebben: "Alle volken immers vormen één gemeenschap. Zij hebben een en dezelfde oorsprong, omdat God de gehele mensheid heeft doen wonen over heel het oppervlak van de aarde. Zij hebben ook één en hetzelfde einddoel, God, wiens Voorzienigheid en bewijzen van goedheid en wiens heilsplan zich uitstrekken tot allen, totdat de uitverkorenen verenigd zullen worden in de Heilige Stad, die door Gods luister verlicht zal worden en waar de volken zich zullen verheugen in zijn licht (Verklaring over de relaties van de Kerk met niet-christelijke religies, Nostra Aetate, 28 oktober 1965, nr. 1).

De negatieve houdingen en gedragingen ten opzichte van degenen die anders zijn dan wij zijn helaas talrijk: achterdocht, angst, rivaliteit, discriminatie, uitsluiting, vervolging, controversen, beledigingen en laster, om er maar een paar te noemen.

Sociale mediaplatforms zijn gemeenschappelijke ruimten voor dergelijk schadelijk gedrag, waardoor hun rol wordt verdraaid van communicatiemiddelen van vriendschap tot instrumenten van vijandschap en strijd. In dit verband zei paus Franciscus: "Wanneer individuele mensen in hun comfortabele consumptiegedreven isolement blijven zitten, kunnen ze kiezen zich te verbinden in constant en koortsachtig sociaal contact. Dit bevordert een overvloed van allerlei opmerkelijke vormen van vijandigheid, beledigingen, misbruik, laster en verbaal geweld, die de andere kunnen vernietigen, en dat met

een nietsontziendheid die uitgesloten is in een fysiek contact, want dan zouden we elkaar binnen de kortste keren gewoon verscheuren. Sociale agressie heeft daar een voedingsbodem zonder weerga gevonden dankzij computers en mobiele apparaten" (*Fratelli Tutti*, 3 oktober 2020, n. 44).

De tegenpolen van het bovenstaande negatieve gedrag zijn respect, goedheid, naastenliefde, vriendschap, wederzijdse zorg voor iedereen, vergeving, samenwerking voor het algemeen welzijn, hulp aan iedereen die in enige vorm van nood verkeert en zorg voor het milieu, teneinde ons "gemeenschappelijke huis" als een veilige en aangename plek te bewaren om samen te leven in vrede en vreugde.

We kunnen de cultuur van haat niet voorkomen en tegengaan en in plaats daarvan een cultuur van liefde en vriendschap bevorderen zonder een gezonde opvoeding van toekomstige generaties in alle ruimten waarbinnen ze worden gevormd: in het gezin, op school, in gebedshuizen en op de *sociale media*. Een wereld waarin gerechtigheid, vrede, broederschap en welvaart heersen behaagt de Almachtige en geeft vreugde, maar vraagt daarom onze oprechte en gedeelde inzet.

Moge u, geliefde moslimbroeders en -zusters, genieten van de overvloedige zegeningen van de Almachtige tijdens de Ramadan en het feest van '*Id al-Fitr*', in de vreugde die voortvloeit uit de trouw en de liefde voor de Almachtige en voor alle mensen met wie u leeft of die u ontmoet.

Vanuit het Vaticaan, 3 maart 2023

Miguel Angel Kardinaal Ayuso Guixot, MCCJ

Prefect

Mgr. Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage

Secretaris

Vertaling: Leo van den Broek.