

Christenen en Hindoes: opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving

BOODSCHAP BIJ GELEGENHEID VAN HET DIVALI-FEEST 2018

Vaticaanstad

Beste hindoe-vrienden,

De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog doet u de hartelijke groeten en zijn gebeden toekomen voor het Divalifeest, dat U dit jaar zult vieren op 7 november as. Moge de viering van dit feest de geest van vriendschap en broederschap onder U versterken en vrede en vreugde brengen aan Uw families en gemeenschappen!

Via allerlei berichtgevingen en het internet, en door rechtstreekse ervaring zijn wij op de hoogte van de dagelijkse beproevingen die de kwetsbare leden van onze maatschappij moeten ondergaan. Het zijn de armen, zieken, ouderen, gehandicapten, behoeftigen, de mensen die in de steek zijn gelaten, migranten; het zijn de uitgestotenen die aan de rand van de maatschappij leven, mensen die vanwege religie, cultuur of taal worden gediscrimineerd; het zijn de slachtoffers van misbruik en geweld, vooral vrouwen en kinderen. Zij zijn grotendeels zonder hulp, onbeschermd, en ze worden afgewezen en genegeerd door een maatschappij die steeds onverschilliger en zelfs ongevoelig wordt voor de menselijke behoeften en pijnen. Deze kwetsbaren zijn overal en zij hebben ontzettend veel te lijden. In deze verontrustende context willen wij er samen met U over nadenken hoe wij, hindoes en christenen, onze krachten gezamenlijk kunnen inzetten ter verdediging, bescherming en bijstand van deze mensen.

De morele plicht om zorg te dragen voor de kwetsbaren komt voort uit onze gedeelde overtuiging dat wij allen schepselen zijn van God, en daarom broeders en zusters, gelijkwaardig, en wederzijds verantwoordelijk. Maar deze plicht komt eveneens voort uit de ervaring van onze eigen kwetsbaarheid, wanneer wij somtijds iemand moeten zoeken om ons te helpen. Een gezond bewustzijn van onze eigen menselijke toestand en onze morele plicht tegenover de anderen inspireert ons om te pleiten voor hun belangen en al het mogelijke te doen om hun lijden te verlichten, hun rechten te verdedigen en hen hun waardigheid terug te geven.

Wat dit betreft verrichten individuen, groepen en gemeenschappen van verschillende kanten van de wereld ongetwijfeld lovenswaardige inspanningen. Maar gezien het grote aantal kwetsbare mensen en de complexiteit die vaak gegeven is om aan hun behoeften tegemoet te komen, lijken deze inspanningen op een druppel in een grote oceaan.

De gelegenheden waarbij om hulp wordt gevraagd bevinden zich rondom ons, want kwetsbare mensen zijn te vinden in iedere gemeenschap en in iedere samenleving. Er zijn grotere inspanningen nodig, geïnspireerd door solidariteitsbesef, zodat zij “de aanwezigheid van broeders en zusters kunnen ervaren die naar hen omzien en die door het openen van hun hart en van hun leven zich laten kennen als vrienden en familieleden” (Paus Franciscus, Boodschap vanwege de II. Werelddag van de Armen, 18 november 2018).

Het ware niveau van beschaving van iedere maatschappij kan worden afgemeten aan de manier waarop de meest kwetsbare leden ervan worden behandeld.

Aandacht en samenwerking zijn noodzakelijk, niet alleen om de legitieme plaats en de rechten van de kwetsbaren in de maatschappij te verdedigen, maar evenzeer om een cultuur van zorg en respect jegens hen te versterken. Ook in onze families zou iedere inspanning gedaan moeten worden om te verzekeren dat niemand zich ongewenst, onbemind, genegeerd of uitgesloten voelt. Ieder maatschappelijk niveau – met name de verantwoordelijke politici en regeringsleiders, en zij die het best zijn opgeleid om praktische assistentie te verlenen – moet een menselijk gelaat en een menselijk hart tonen aan de kwetsbaren van onze maatschappij en al degenen bereiken die aan de rand staan en onderdrukt worden. Deze edelmoedigheid moet geen symbolisch gebaar worden, maar als vrucht van een goddelijke inspiratie met het oog op een authentieke emancipatie tot welzijn strekken van de kwetsbaren en tot verdediging van hun belang.

Als gelovigen die geworteld zijn in onze respectievelijke geestelijke tradities en als individuen die hart hebben voor het welzijn van allen, kunnen we ons verenigen met de volgelingen van andere religieuze tradities en met alle mensen van goede wil teneinde tot gezamenlijk georganiseerde inspanningen te komen voor een vreugdevol heden en een hoopvolle toekomst voor onze kwetsbare broeders en zusters!

Wij wensen U allen een gelukkig Deepavali!

Mgr Miguel Ángel Ayuso Guixot, MCCJ
Secretaris Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog.

Vertaling: Leo van den Broek