

Oproep aan onze medegelovigen - om voor te lezen, ter overname,  
ter verspreiding

# Interreligieuze gebedsdag Assisi

24 januari 2002

Donderdag 24 januari 2002: samenkomst van vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten te Assisi voor gebed om vrede. Na de terroristische aanslagen op 11 september 2001 in New York en Washington heeft paus Johannes Paulus II het initiatief genomen tot een dag van vasten en gebed op 14 december 2001 en tot een samenkomst van vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten op donderdag 24 januari 2002 in Assisi om te bidden voor vrede.

Een soortgelijke samenkomst vond op initiatief van de paus reeds plaats op 27 oktober 1986, eveneens in Assisi. Assisi is opnieuw plaats van handeling uit eerbied voor de heilige Franciscus in wie talloos vele mensen een symbool zien van vrede en verzoening, van zuster- en broederschap. De dag, donderdag 24 januari, valt binnen de Internationale bidweek voor de eenheid van de christenen.

Op deze dag zullen vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten getuigenissen afleggen van hun wezenlijke betrokkenheid op 'vrede en welzijn'. Op verscheidene plaatsen in Assisi zullen zij, volgens eigen geloof en gebedstraditie, bidden om vrede. Samen zullen zij een maaltijd nuttigen en gezamenlijk hun verplichtende betrokkenheid op 'vrede en welzijn' uitspreken.

De Nederlandse bisschoppen roepen hun medegelovigen op tot medeleven met dit initiatief door gebed, vasten, bezinning.

## Het belang van het initiatief

Hoe onoverkomelijk de moeilijkheden en hoe duister de vooruitzichten ook zijn, ons gebed moet vasthoudend zijn, om bij God het geschenk af te smeken van wederzijds begrip, harmonie en vrede, zowel in de wereld als tussen de godsdiensten, zo zei de paus bij de aankondiging van de samenkomst.

In het bijzonder is de hoop van de paus erop gevestigd dat christenen en moslims samenkomen als proclamatie aan de wereld dat religie nooit een reden mag zijn voor conflict, haat en geweld. "Alwie werkelijk het woord van de goede en barmhartige God aanneemt, kan alleen maar elke vorm van rancune of vijandschap uit zijn hart bannen."

Met hun deelname aan de bijeenkomst betonen rooms-katholieke christenen hun trouw aan Christus en Zijn Kerk. Zo is hun deelname, aldus Johannes Paulus II, tegelijkertijd een dienst aan de menselijke waardigheid, zoals deze gefundeerd is in de

waarheid omtrent de mens als geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.

### **Meebeleven door vasten, gebed, bezinning**

De intentie van het gebed op donderdag 24 januari is in het bijzonder erop gericht dat mensen 'doeners van gerechtigheid' en 'architecten van de verzoening' zijn. In deze geest kunnen ook wij in Nederland de samenkomst te Assisi meebelevan, door te vasten zoals op 14 december 2001, en met gebed, persoonlijk of in een gebedsstonde op de vooravond of op dag zelf. Bidden om de Geest is bidden dat Gods Geest, de Geest van Jezus Christus ook over ons vaardig wordt en dat wij ondanks onmacht en onwil van onze kant werkelijk kiezen voor de Geest van vrede in ons leven. Voor bezinning op wat dit in de concrete omstandigheden van het moment inhoudt, biedt de boodschap van de paus bij gelegenheid van

Wereldvredeesdag op 1 januari 2002 uiterst waardevolle gezichtspunten.

Na 11 september 2001 zijn in Nederland vele initiatieven genomen om de betrekkingen met moslims in Nederland positieve impulsen te geven.

Laten wij als katholieke christengelovigen met paus Johannes Paulus II bidden "dat de God van Jezus Christus alle mensen zal bijstaan om zich te wijden aan gerechtigheid en vrede", met de bijstand van Maria, koningin van de Vrede, opdat de mensheid de moeilijke tijden die zij thans doormaakt, te boven mag komen.

Utrecht, januari 2002

**ADRIANUS KARDINAAL SIMONIS**  
*voorzitter Nederlandse  
Bisschoppenconferentie*