

Benedictus XVI

Apostolische reis naar Sydney (Australië) ter gelegenheid
van de 23ste Wereldjongerendag (12-21 juli 2008)

Eucharistieviering

ter gelegenheid van de 23ste Wereldjongerendag

Homilie

Randwick Racecourse

zondag 20 juli 2008

Dierbare vrienden,

“Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen”(Hnd 1,8). We hebben de vervulling van deze belofte gezien! Op de dag van Pinksteren, zo hebben we in de eerste lezing gehoord, zond de verrezen Heer, gezeten aan de rechterhand van de Vader, de Geest over de leerlingen die in de Bovenzaal bijeen waren. In de kracht van die Geest trokken Petrus en de overige apostelen erop uit om het evangelie te prediken tot aan het uiteinde van de aarde. In iedere tijd en in iedere taal gaat de Kerk over de hele wereld door met het verkondigen van Gods wonderen en het oproepen van alle volken en naties tot geloof, hoop en nieuw leven in Christus.

In deze dagen ben ik ook, als de Opvolger van de heilige Petrus, naar dit prachtige land Australië gekomen. Ik ben gekomen, mijn jonge broeders en zusters, om jullie te bevestigen in je geloof en jullie aan te moedigen je hart te openen voor de kracht van Christus' Geest en de rijkdom van Zijn gaven. Ik bid dat deze grote bijeenkomst, die jonge mensen verenigt “afkomstig uit alle volkeren onder de hemel” (vgl. Hnd 2,5), een nieuwe Bovenzaal mag

zijn. Moge het vuur van Gods liefde neerdalen om jullie hart te vervullen, jullie steeds volmaakter verbinden met de Heer en Zijn Kerk en jullie uitzenden, een nieuwe generatie apostelen, om de wereld tot Christus te brengen!

“Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen.” Deze woorden hebben een bijzondere betekenis voor de jonge mensen die van-

daag in de Mis gevormd zullen worden, het zegel van de heilige Geest zullen ontvangen. Maar ze zijn ook gericht tot ons allemaal – tot allen die in het Doopsel als gave van de Geest verzoening en nieuw leven ontvangen hebben, die Hem bij het Vormsel in hun hart hebben ontvangen als hun Helper en Gids en die iedere dag groeien in Zijn genadegaven, door de heilige Eucharistie. Bij iedere Mis daalt namelijk de heilige Geest opnieuw neer, aangeropen door het plechtige gebed van de Kerk, niet alleen om onze gaven van brood en wijn te veranderen in het Lichaam en Bloed van de Heer, maar ook om ons leven te veranderen, om ons, in Zijn kracht, te maken tot “één lichaam en één geest in Christus”.

Maar wat is deze ‘kracht’ van de heilige Geest? Dat is de kracht van het goddelijk leven! Het is de kracht van dezelfde Geest Die bij de dageraad van de schepping over de wateren zweefde en Die, toen de tijd vervuld was, Jezus heeft opgewekt uit de dood. Het is de kracht die ons en onze wereld richt op het komen van het Rijk Gods. In het evangelie van vandaag verkondigt Jezus dat er een nieuwe tijd is aangebroken, waarin de heilige Geest zal worden uitgestort over de gehele mensheid (vgl. Lc 4,21). Hij Zelf, ontvangen van de heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, is onder ons gekomen om ons die Geest te brengen. Als bron van ons nieuwe leven in Christus is de heilige Geest tevens op een zeer werkelijke wijze de ziel van de Kerk, de liefde die ons verbindt met de Heer en met elkaar, en het licht dat onze ogen opent om overal om ons heen de wonderen van Gods genade te zien.

Hier in Australië, dit ‘grote Zuiden van de heilige Geest’, hebben wij allemaal een

onvergetelijke ervaring gehad van de aanwezigheid en de kracht van de Geest in de schoonheid van de natuur. Onze ogen zijn geopend om de wereld rond ons heen te zien zoals die werkelijk is: “vervuld met de heerlijkheid Gods”, zoals de dichter Gerard Hopkins zegt, vervuld met de glorie van Zijn scheppende liefde. Ook hier, in deze grote bijeenkomst van jonge christenen van over de gehele wereld, hebben we een levendige ervaring gehad van de aanwezigheid en kracht van de heilige Geest in het leven van de Kerk. We hebben de Kerk gezien als wat ze werkelijk is: het Lichaam van Christus, een levende gemeenschap van liefde, die mensen omvat van alle rassen en naties en talen, van iedere tijd en plaats, in de eenheid die geboren is uit ons geloof in de Verrezen Heer.

De kracht van de Geest houdt nooit op de Kerk met leven te vervullen! Door de genade van de sacramenten van de Kerk stroomt die kracht ook diep in ons, als een ondergrondse rivier die onze geest voedt en ons steeds dichterbij de bron van ons ware leven brengt, die Christus is. De heilige Ignatius van Antiochië, die als martelaar in Rome stierf aan het begin van de tweede eeuw, heeft ons een prachtig beeld nagelaten van de kracht van de Geest Die in ons woont. Hij spreekt van de Geest als een bron van levend water die ontspringt in zijn hart en fluistert: “Kom, kom tot de Vader.”¹

Toch is deze kracht, de genade van de Geest, niet iets dat we kunnen verdienen of bereiken, maar alleen ontvangen als zuivere gave. Gods liefde kan haar kracht alleen de vrije loop laten als zij de kans krijgt ons van binnenuit te veranderen. Wij moeten toelaten dat zij door de harde korst van onze onverschilligheid heen

1. Vgl. *Ad Rom.*, 6,1-9.

breekt, onze geestelijke vermoeidheid, onze blinde aanpassing aan de geest van deze tijd. Alleen dan kunnen we haar onze verbeelding doen ontvlammen en onze diepste verlangens vorm doen geven. Daarom is gebed zo belangrijk: dagelijks gebed, persoonlijk gebed in de stilte van ons hart en voor het Allerheiligst Sacrament, en liturgisch gebed in het hart van de Kerk. Gebed is zuivere ontvankelijkheid voor Gods genade, liefde in actie, gemeenschap met de Geest Die in ons woont en ons door Jezus, in de Kerk, tot onze hemelse Vader leidt. In de kracht van Zijn Geest is Jezus altijd aanwezig in ons hart, terwijl Hij rustig wacht tot wij stil bij Hem worden, om Zijn stem te horen, in Zijn liefde te blijven en 'kracht van omhoog' te ontvangen, de kracht die ons in staat stelt zout en licht voor onze wereld te zijn.

Bij Zijn Hemelvaart zei de Verrezen Heer tot Zijn leerlingen: "Gij zult mijn getuigen zijn ... tot het uiteinde der aarde" (vgl. Hnd 1,8). Laten wij, hier in Australië, de Heer danken voor de gave van het geloof, die tot ons gekomen is als een schat, in de gemeenschap van de Kerk doorgegeven van generatie op generatie. Laten wij, hier in Oceanië, op bijzondere wijze dank zeggen voor al die heldhaftige missionarissen, toegewijde priesters en religieuzen, christelijke ouders en grootouders, onderwijzers en catechisten, die de Kerk in deze landen hebben opgebouwd – getuigen zoals de zalige Mary MacKillop, de heilige Peter Chanel, de zalige Peter To Rot, en zovele anderen! De kracht van de Geest, geopenbaard in hun leven, werkt nog steeds in het goede dat ze hebben nagelaten, in de samenleving die ze hebben gevormd en die nu aan jullie wordt doorgegeven.

Dierbare jongeren, laat me jullie nu een vraag stellen. Wat zullen *jullie* de volgende generatie nalaten? Bouwen jullie je leven op stevige fundamenten, bouwen jullie iets dat duurzaam zal blijken te zijn? Leven jullie je leven op een wijze die ruimte biedt aan de heilige Geest, te midden van een wereld die God wil vergeten, of Hem zelfs verwerpt in naam van een verkeerd begrepen vrijheid? Hoe gebruiken jullie de gaven die je gegeven zijn, de 'kracht' die de heilige Geest ook nu in jullie wil vrijmaken? Welke erfenis laten jullie na aan de jongeren die na jullie komen? Waardoor zullen jullie je onderscheiden?

De kracht van de heilige Geest verlicht en troost ons niet alleen, maar richt ons ook op de toekomst, op de komst van het Rijk Gods. Wat zien wij een schitterend visioen van een verlost en vernieuwde mensheid in de nieuwe tijd die door het evangelie van vandaag wordt beloofd! Lucas zegt ons dat Jezus Christus de vervulling is van al Gods beloften, de Messias Die de heilige Geest ten volle zal bezitten, om die gave aan de gehele mensheid te schenken. De uitstorting van Christus' Geest over de mensheid is een onderpand van hoop en van verlossing uit alles dat ons verarmt. De uitstorting van de Geest doet blinden opnieuw zien, laat verdrukten gaan in vrijheid en scheidt eenheid in en door verscheidenheid (vgl. Lc 4,18-19; Js 61,1-2). Deze kracht kan een nieuwe wereld scheppen, kan "het aanschijn van de aarde vernieuwen" (vgl. Ps 104,30)!

Gesterkt door de heilige Geest en puttend uit het rijke visioen van het geloof, wordt een nieuwe generatie christenen geroepen om een wereld te helpen bouwen, waar Gods gave van het leven wordt verwel-

komd, geëerbiedigd en gekoesterd – niet verworpen, als een dreiging gevreesd en vernietigd. Een nieuwe tijd waarin liefde niet gulzig of zelfzuchtig is, maar zuiver, trouw en werkelijk vrij, open voor anderen, met eerbied voor hun waardigheid, bedacht op hun welzijn, en daarbij vreugde en schoonheid uitstralend. Een nieuwe tijd waarin de hoop ons bevrijdt van de oppervlakkigheid, de apathie en het egoïsme die onze ziel doen afstompen en onze relaties vergiftigen. Dierbare jonge vrienden, de Heer vraagt jullie profeten te zijn van deze nieuwe tijd, boodschappers van Zijn liefde, die mensen tot de Vader trekken en een toekomst van hoop bouwen voor de gehele mensheid.

De wereld heeft deze vernieuwing nodig! In veel van onze samenlevingen breidt zich, naast de materiële voorspoed, een geestelijke woestijn uit: een innerlijke leegte, een naamloze angst, een verborgen gevoel van wanhoop. Hoevelen van onze tijdgenoten hebben regenbakken vol barsten gehouden, die geen water houden (vgl. Jr 2,13), in een wanhopige zoektocht naar de zin van het leven – de ultieme zin die alleen de liefde kan geven? Dit is de grote en bevrijdende gave die het evangelie schenkt: het openbaart onze waardigheid als mannen en vrouwen geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Het openbaart de verheven roeping van de mensheid: vervulling vinden in de liefde. Het ontsluit de waarheid over de mens en de waarheid over het leven.

De Kerk heeft ook behoefte aan deze vernieuwing! Zij heeft behoefte aan jullie geloof, jullie idealisme en jullie edelmoe-digheid, zodat zij altijd jong kan zijn in de Geest!² In de tweede lezing van vandaag herinnert de apostel Paulus ons eraan dat iedere christen een gave heeft

ontvangen die ingezet moet worden voor het opbouwen van het Lichaam van Christus. De Kerk heeft in het bijzonder de gaven van jonge mensen nodig, van alle jonge mensen. Zij moet groeien in de kracht van de Geest, Die ook nu vreugde schenkt aan jullie jeugd en jullie inspireert om de Heer met vreugde te dienen. Open je hart voor die kracht! Ik richt deze oproep op een bijzondere manier tot diegenen onder jullie die de Heer roept tot het priesterschap en het godgewijde leven. Weest niet bang om 'ja' te zeggen tegen Jezus, om je vreugde te vinden in het doen van Zijn wil, door je volledig te geven aan het streven naar heiligheid en al je talenten te gebruiken in de dienst van anderen!

Over enkele ogenblikken gaan we het sacrament van het Vormsel vieren. De heilige Geest zal op de vormelingen neerdalen; ze zullen als gave het 'zegel' van de heilige Geest ontvangen en uitgezonden worden om getuigen van Christus te zijn. Wat betekent dat: het 'zegel' van de heilige Geest ontvangen? Het betekent het dragen van een onuitwisbaar merkteken, voor altijd veranderd zijn, een nieuwe schepping. Voor hen die deze gave hebben ontvangen, kan nooit meer iets hetzelfde zijn! 'Gedoopt' zijn in een en dezelfde Geest (vgl. 1Kor 12,13) betekent in vuur en vlam staan door de liefde van God. 'Gedrenkt' zijn met één Geest betekent verkwikt worden door de schoonheid van het plan dat de Heer heeft met ons en met de wereld, en daardoor zelf een bron van geestelijke verkwikking voor anderen worden. Het 'zegel van de Geest' hebben ontvangen betekent niet bang zijn om voor Christus op te komen en de waarheid van het evangelie door te laten dringen in de manier waarop we kijken, denken en handelen, terwijl we werken aan de overwinning van de beschaving van de liefde.

2. Vgl. Tweede Vaticaans Concilie, dogmatische Constitutie over de Kerk *Lumen gentium*, 4.

Als we voor de vormelingen bidden, laten we dan ook vragen dat de kracht van de heilige Geest de genade van ons eigen Vormsel in ieder van ons doet herleven. Moge Hij zijn gaven overvloedig uitstorten over alle aanwezigen, over de stad Sydney, over het land Australië en over alle inwoners! Moge ieder van ons vernieuwd worden in de geest van wijsheid en verstand, de geest van inzicht en sterkte, de geest van kennis, van ontzag en liefde voor Gods Naam!

Moge deze drieëntwintigste Wereldjongerendag, door de liefdevolle voorspraak van Maria, Moeder van de Kerk, ervaren worden als een nieuwe bovenzaal, van waaruit wij allemaal, in vuur en vlam gezet door het vuur en de liefde van de heilige Geest, erop uit trekken om de Verrezen Christus te verkondigen en alle harten tot Hem te trekken! Amen.

(Hierna begroette de heilige Vader de jongeren in het Italiaans, het Frans, het Duits, het Spaans en het Portugees. Hij riep hen op de gaven van de heilige Geest, die iedereen ontvangt, goed te gebruiken en te getuigen van Christus, de Verlosser Die de wereld verwacht. Door te spreken over je hoop en je idealen kun je ook andere mensen in contact brengen met de liefde, de liefde tot God en tot de naaste.)

© Copyright 2008 – Libreria Editrice Vaticana / R.-K. Kerkgenootschap in Nederland

Vertaling: dr. N. Stienstra