

Referentschap Beleidssector Kerk & Samenleving

Utrecht 01 februari 2014
uw kenmerk
ons kenmerk K&S140201/GdK/BvO
afdeling Studie & Beleid
onderwerp Zondag van de Arbeid 2014

Aan de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en de besturen van de r.-k. parochies in Nederland.

Paus Franciscus neemt in zijn apostolische exhortatio *Evangelium Gaudii* geen blad voor de mond als het gaat om zijn kijk op de wereld van economie en geld verdienen. “Evenals het gebod “gij zult niet doden” een duidelijke grens stelt om de waarde van het menselijk leven te verzekeren, moeten wij vandaag “nee tegen een economie van uitsluiting en ongelijkheid” zeggen. Deze economie doodt. Het is toch niet mogelijk dat het feit dat een oudere die ertoe is gebracht op straat te leven, doodvriest, geen opzien baart, terwijl een waardevermindering met twee punten op de beurs dat wel doet. Dat is uitsluiting. Men kan niet meer het feit verdragen dat men voedsel weggooit, wanneer er mensen zijn die honger lijden. Dat is ongelijkheid. Vandaag valt alles onder het spel van de concurrentie en de wet van de sterkste, waar de machtige de zwakkere eet. Als gevolg van deze situatie zien grote massa’s van de bevolking zich uitgesloten en gemarginaliseerd: zonder werk, zonder vooruitzichten, zonder uitweg. Men beschouwt het menselijk wezen in zichzelf als een consumptiegoed dat men kan gebruiken en vervolgens weggooien. Wij hebben een “wegwerpcultuur” ingevoerd, die zelfs wordt bevorderd. Het gaat niet meer eenvoudigweg om het verschijnsel van uitbuiting en onderdrukking, maar om iets nieuws: met de uitsluiting wordt het behoren tot de maatschappij waarin men leeft, in zijn wortel zelf aangetast, aangezien men zich niet bevindt in de onderste lagen, of aan de rand ervan of zonder macht is, maar erbuiten staat. De uitgesloten zijn geen “mensen die worden uitgebuit”, maar vuilnis, “afval”. (nr. 53)”

bezoekadres
Biltstraat 121
postadres
Postbus 13049
3507 LA Utrecht

telefoon
030 232 69 19

fax
030 233 46 01

email
DWienen@rkk.nl

homepage
www.rkkerk.nl

Deze boodschap sluit goed aan bij het thema dat dit jaar is gekozen voor de zondag van de arbeid: *Werken met toekomst*, die in 2014 gevierd wordt op zondag 4 mei. De aanhoudende economische crisis en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt versterken de tendens om het betaalde werk af te bouwen of te flexibiliseren. Mensen hebben voor hun eigen zorg, hun huishouden, het samenleven met anderen een inkomen nodig, dat ze willen verdienen met vast betaald werk. Met werk kunnen ze zichzelf ontwikkelen en een bijdrage geven aan de samenleving. De voortgaande crisis met de vele gevolgen in oplopende werkloosheid, grote bezuinigingen in de stelsels van sociale zekerheid, zorg en maatschappelijke ondersteuning, toenemende armoede, en steeds meer huishoudens met schulden maken de vragen naar welk werk en welke toekomst intenser. Biedt werk nog voldoende inkomen? Zijn er kansen voor ontplooiing en een maatschappelijke

bijdrage? Is er nog toekomst? Of wordt betaald werk zo schaars, dat de groep uitgeslotenen alsmaar blijft toenemen.

Met de keuze van het thema *Werken met toekomst* wil de kerk de aandacht voor het gesprek over het vinden van een bevredigend evenwicht tussen betaald werk, inkomenszekerheid en toekomst stimuleren. Rond het thema heeft landelijk bureau DISK een werkboekje gemaakt.

De brochure *Werken met toekomst* bevat achtergrondartikelen, ervaringsverhalen en suggesties voor hoe met de thematiek omgegaan kan worden. Hoewel parochies geen partners op de arbeidsmarkt zijn, kunnen zij in bezinning, gesprek en viering thema's als betaald werk, de mate van vast of tijdelijk werk, vrijwilligerswerk, stages, werkloosheid en een duurzaam gebruik van grondstoffen ter sprake brengen. Ook kan gesproken worden over de toekomst die ieder zich voorstelt te hebben en daar komt het toekomstperspectief van kerk zelf ook naar voren. In de brochure staan overwegingen, teksten, suggesties voor liederen en voorbeelden die gebruikt kunnen worden bij de Zondag van de Arbeid of bij een themaviering. Ook biedt het boekje handreikingen om aan te sluiten bij de Bisschoppelijke Vastenactie en tips voor themavieringen met jongeren.

Christenen kunnen, geïnspireerd door hun geloof in Christus en Zijn evangelie, aan de samenleving hun steentje bijdragen. Ik vertrouw op uw inzet en beveel dit werkboekje *Werken met toekomst* van Arbeidspastoraat DISK van harte bij u aan om te bestellen (zie www.disk-arbeidspastoraat.nl) en te gebruiken

Ik wens u een goede viering toe van de Zondag van de Arbeid.

In Christus verbonden,



Mgr. dr. G.J.N. de Korte,
Bisschopreferent voor Kerk en Samenleving met aandachtsveld diaconie