

Heer,

U hebt mij geschapen,
uniek en eenmalig.

U houdt van mij en U kent mij,
zelfs beter dan ik mezelf ken.

U vertrouwt mij een bijzondere
taak toe
die enkel ik in deze wereld
kan vervullen.

De heilige Augustinus bad:

*“Heer Jezus, laat mij mezelf
kennen, laat mij U kennen...*

Laat mij alles wat mij overkomt,

aanvaarden als van U...

en steeds verlangen U te volgen.”

Heer, ik bied U ditzelfde gebed aan
met het geloof, het vertrouwen en
de liefde van mijn hart.

Ik weet dat ik zwak ben,
en steeds weer word verleid
andere wegen te gaan,
maar ik vertrouw op uw Kracht
en op uw eindeloze
barmhartige Liefde.

Amen.

*Zuster Mary Amata Mueller
Dominicanessen van Sint Cecilia*

Meer informatie?

Bisdom Breda

Contact:

Vicararis Wiel Wiertz

Veemarktstraat 48

4811 ZH Breda

tel.: 076 522 3444

e-mail: wwiertz@bisdombreda.nl

www.bisdombreda.nl/roeping



Religieuzen

Vraag je je wel eens af of het leven
als zuster of broeder iets voor jou
kan zijn? De Konferentie van in
Nederland gevestigde Religieuzen
(KNR) kan je helpen bij het zoeken
naar antwoorden.

Meer weten?

www.knr.nl/roeping

Postbus 111 – 5201 AC Den Bosch

tel.: 073 6921321

e-mail: roepen@knr.nl

A photograph of a person from behind, standing in the center of a long church aisle. The person is wearing a dark jacket with a backpack and shorts. The aisle is lined with wooden chairs on both sides. At the far end of the aisle, a bright light streams through a large window, creating a strong silhouette effect and a sense of depth and hope.

Wat vraagt God van jou?

Roepingenzondag

Wat wil ik met mijn leven?

En wat wil God van mij?

Durf grote vragen te stellen!

Is er in jou een diep verlangen om te ontdekken waartoe jij geroepen bent? Voel jij je bijzonder aangetrokken tot een leven in verbondenheid met Jezus Christus en zijn Kerk midden in de wereld van vandaag?

Roeping is antwoorden op wat God in jouw hart heeft gelegd. Al je talenten zijn onmisbaar op de weg die God voor jou in petto heeft. Dat is nogal wat! Het bisdom Breda biedt allerlei vormen aan waarmee jij -op je eigen tempo- kunt onderscheiden wat God van je vraagt, in het bijzonder als je het gevoel hebt dat God je roept tot het priesterschap of het religieuze leven. Misschien wil je hier in alle rust een keer serieus over verder praten?

Maak gerust een afspraak voor een oriënterend gesprek. De eerste stappen vragen moed. Laat je niet door mensen ontmoedigen, maar vertrouw op Gods leiding. Al voor je geboren werd, keek God vol verlangen naar jou uit. Sta jezelf toe deze grote vragen te stellen en ga ermee aan de slag!

Steun het bisdom Breda bij het vormingsaanbod!

Elke bijdrage wordt bijzonder gewaardeerd.

Giftten kunnen worden overgemaakt op: IBAN NL05 INGB 0668 4309 07

ten name van de Mgr. Frenckenstichting te Breda.

Hartelijk dank voor uw steun!

Wat vraagt God van mij?

Heer,

als ik voor U neerkniel
en het wordt stil in en rondom mij
kan ik, als ik goed luister,
Uw stem horen.

Mijn hoofd moet dan niet vol zijn
met zoveel uiteenlopende dingen
die dagelijks op mij afkomen.
In die stilte hoor ik U spreken.

Stap voor stap
geeft U aan wat U van mij vraagt.
Als ik mijn hart voor U open
wijst U mij de weg.

Ik voel een innerlijke vrede,
een diep en warm geluk van binnen.
Ik mag Uw leerling worden en zijn.

Ik mag mijn talenten inzetten
voor de Blijde Boodschap
en zo bouwen aan Uw rijk op aarde.

Dank U Heer.

Amen.

Vicaris Paul Verbeek

'Kom naar de Roepingenvespers op 21 april 2024 in Hulst en de bijeenkomst op Willibrordzondag 10 november 2024 voor ontmoeting, een inleiding en het samen bidden van de vespers'. Meer informatie vind je via www.bisdombreda.nl/roeping.

Meld je meteen aan bij de Gebedskring voor roeping van het bisdom Breda. Leden van de gebedskring krijgen geregeld een gebedskaart toegestuurd, ook bij andere gebedsinitiatieven.