



SECRETARIAAT

VAN HET ROOMS-KATHOLIEK KERKGENOOTSCHAP IN NEDERLAND

AFDELING PERS & COMMUNICATIE

**PERSBERICHT** t.a.v. Nieuw sdiens t / redactie GLV / redactie Binnenland (2 blz.)

*Katholieke bloedgetuigen van de 20<sup>ste</sup> eeuw*

## **Naslagwerk moderne Nederlandse martelaren verschenen**

Utrecht – 28 mei 2008 – Martelaren zijn mensen die voor hun geloof gestorven zijn. Het lijkt iets uit vroeger eeuwen. Maar ook in het recente verleden hebben veel Nederlanders hun leven voor het geloof gegeven. Dat blijkt uit het boek 'Getuigen voor Christus, Rooms-katholieke bloedgetuigen uit Nederland in de twintigste eeuw', dat zojuist is verschenen. Aan het naslagwerk is jarenlang gewerkt door een groep van ruim dertig auteurs.

De uitgave is het gevolg van een oproep van paus Johannes Paulus II. Bij gelegenheid van de millenniumw isseling riep hij alle bisschoppen op om de gedachtenis aan de eigen martelaren van de tw intigste eeuw niet verloren te laten gaan.

De Nederlandse bisschoppen hebben daarna opdracht gegeven aan de Nationale Raad voor Liturgie om een omvangrijk onderzoek te starten naar Nederlanders uit de vorige eeuw die daadw erkelijk omw ille van hun geloof gestorven zijn. Dit heeft geresulteerd in het omvangrijke basisw erk 'Getuigen voor Christus'. In dit standaardw erk worden 221 Nederlandse bloedgetuigen uit die recente geschiedenis voorgesteld: 182 mannen en 39 vrouw en die als geloofsgetuigen om het leven zijn gekomen. In de meeste gevallen kon nog een foto van de betreffende personen achterhaald w orden.

Het gaat zow el om priesters en religieuzen als om enkele leken. Het leeuw endeel van het boek w ordt in beslag genomen door levensbeschrijvingen van katholieken die in de Tw eede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen. Maar in het boek zijn ook paters, broeders en zusters opgenomen die als missionaris in het buitenland zijn vermoord. Bekende namen die in het boek voorkomen zijn onder anderen die van de inmiddels heilig verklaarde Kaatje Dierkx en Edith Stein en van de zalige Titus Brands ma. Voor de eveneens in het boek vermelde pater Robert Regout s.j. zijn inmiddels de eerste stappen voor een zaligverklaringproces gezet. Ook zijn de auteurs erin geslaagd om de levensverhalen van tal van vergeten martelaren boven tafel te krijgen.

De Nederlandse bisschoppen schrijven in hun gezamenlijk voorwoord bij deze uitgave: "Als bisschoppen van Nederland zijn wij dankbaar dat de oproep van paus Johannes Paulus II destijds nu ook in onze kerkprovincie heeft geleid tot het bijeenbrengen van het getuigenis van tientallen rooms-katholieke bloedgetuigen uit Nederland van de twintigste eeuw. De levensverhalen van de bloedgetuigen in deze bijzondere publicatie helpen ons als hedendaagse gelovigen om te blijven geloven dat Gods kracht daadwerkelijk in onze zwakte tot ontplooiing kan komen en dat het God zelf is die onze broosheid sterk kan maken om te blijven getuigen in geloof, hoop en liefde."

'Getuigen voor Christus, Rooms-katholieke bloedgetuigen uit Nederland in de twintigste eeuw'. Met een voorwoord van de Nederlandse bisschoppen.

Uitgegeven door de Nationale Raad voor Liturgie, Den Bosch, 2008.

Gebonden editie met stofomslag, geïllustreerd met foto's, en voorzien van een omvangrijk register.

Formaat: 25 x 17,5 cm. Omvang: 672 blz.

Prijs: € 44,90 per exemplaar (excl. verzendingskosten).

28 mei 2008 – Secretariaat RKK – afdeling Pers & Communicatie – mb