

De AIDSproblematiek: bezinning en oproep

De afgelopen jaren hebben wij in het kader van de Bisschoppenconferentie meermalen stil gestaan bij de AIDSproblematiek. Wij zijn diep getroffen door de dramatische situatie waarin tallozen verkeren en zijn zeer onder de indruk gekomen van de ernst van de problematiek.

Deze wordt uitvoerig belicht in een artikel dat in april 2000 gepubliceerd werd in de *Osservatore Romano* van de hand van J. Suaudeau – *A proposito dell'espansione dell'HIV/AIDS. (Terzake van de verspreiding van HIV/AIDS)*. Het artikel met bijbehorende toelichting achten we in meerdere opzichten belangwekkend: het is fundamenteel, er spreekt grote betrokkenheid uit bij het drama dat zich voltrekt, en er wordt met realiteitszin gesproken over de remedies en de wijze waarop de R.-K. Kerk hierop reageert. Gezien ook de discussies die in ons land zijn gevoerd, achten wij dit artikel waardevol om de leer en de houding van de Kerk inzake de bestrijding en preventie van AIDS te leren kennen. Wij bevelen het daarom graag aan ter lezing en bezinning, aan onze medegelovigen en aan al degenen die bij de beleidsvoering betrokken zijn.

Intense zorg en verdriet treffen iedereen die geconfronteerd wordt met de massale en snelle verspreiding van de ziekte AIDS. De situatie is dramatisch. De gevolgen van deze ramp kunnen we nauwelijks bevatten. In zuidelijk Afrika zal volgens de prognoses van de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties een kwart van de bevolking aan AIDS overlijden; een aantal dat de komende tien jaar naar verwachting nog verder toeneemt. Ook tekent zich een somber beeld af voor zuidelijk Azië en de landen van de voormalige Sovjet Unie.

De ziekte treft vooral jonge mensen, die de hoop van deze landen in zich dragen. Vrijwel een complete generatie kinderen zal als wees opgroeien. De toekomst van samenlevingen staat op het spel. Door deze ontwrichting staan onmisbare humane waarden onder grote druk, zoals de persoonlijke waardigheid van mensen, de ontwikkeling en opbouw van de samenleving en het opgroeien in familie- en gezinsverband.

Wij naderen het einde van het Heilig Jaar, een periode waarin we ons nog eens extra inzetten voor het heil van onze medemens.

Daarom willen wij een aparte collecte houden om de Kerk ter plaatse in haar zorg voor de vele noodlijdenden te ondersteunen. De opbrengst is bestemd voor Oeganda en wordt besteed voor een tweeledig doel: de ene helft gaat naar de religieuzen die zich inzetten voor de AIDS-slachtoffers en die mede hierdoor in staat worden gesteld betere medicamenten aan te schaffen voor de slachtoffers; de tweede helft komt via de bisschoppen ter plaatse ten goede van die groepen jongeren die zich inzetten voor gedragsverandering, om te beginnen bij henzelf, op het vlak van relatievorming en seksualiteitsbeleving overeenkomstig humane en christelijke waarden en normen zoals die op grond van het evangelie door de R.-K. Kerk worden uitgedragen.

De collecte kan een teken zijn van daad-

werkelijke solidariteit in dit bijzondere jaar.
Wij hopen van ganser harte dat onze oproep
bij velen gehoor vindt en dat de giften over-
vloedig zullen zijn.

Oktober 2000

DE BISSCHOPPEN VAN NEDERLAND