

Boodschap aan jongeren

Toespraak van paus Benedictus XVI

Esplanade op de weg naar Melnik, Stará Boleslav

Maandag, 28 september 2009

Geliefde jonge vrienden,

Aan het eind van deze viering richt ik me rechtstreeks tot jullie en begroet jullie hartelijk. Jullie zijn hier in grote getale naar toegekomen uit heel het land en uit de buurlanden; jullie hebben hier gisteravond gekampeerd en hebben de nacht doorgebracht in tenten, waarin jullie de ervaring deelden van geloof en broederschap. Bedankt voor jullie aanwezigheid hier, die mij een gevoel geven van het enthousiasme en edelmoedigheid die zo karakteristiek is voor jongeren. Door hier met jullie te zijn voelt de paus zich weer jong! Ik richt een speciaal dankwoord aan jullie vertegenwoordiger voor zijn woorden en het geweldige cadeau.

Goede vrienden, het is niet zo moeilijk om te zien dat er in iedere jongere een streven is naar geluk, hier en daar getint door onrust: een streven dat vaak wordt uitgebuit door de hedendaagse materialistische samenleving op onjuiste en vervreemdende wijze. Integendeel, het streven naar geluk moet serieus genomen worden, het vraagt om een echt en uitgebreid antwoord. Op jullie leeftijd worden de eerste belangrijke keuzes gemaakt, keuzes die de koers gaan bepalen voor de rest van je leven, ten goede en ten kwade. Het is jammer dat veel van jullie leeftijdgenoten zich op een dwaalspoor laten brengen door valse voorstellingen van geluk om vervolgens verdriet en eenzaamheid te vinden. Toch zijn er ook vele jonge mannen en vrouwen die, zoals jullie vertegenwoordiger zei, de leer willen

omzetten in actie om zo hun leven betekenis te geven. Ik nodig jullie allemaal uit om de ervaringen van de heilige Augustinus te beschouwen, die zei dat het hart van ieder mens rusteloos is totdat het vindt wat het werkelijk zoekt. En hij ontdekte dat enkel Jezus Christus het antwoord is dat zijn en ieder mens' verlangen naar een gelukkig, betekenisvol en waardevol leven kan vervullen. (vgl. Belijdenissen, I, 1.1).

En zoals hij naar Augustinus toekwam, zo komt de Heer ook naar ieder van jullie toe. Hij klopt op de deur van jullie vrijheid en vraagt of hij als vriend mag binnenkomen. Hij wil jullie gelukkig maken en jullie van menselijkheid en waardigheid vervullen. Dit is het christelijk geloof: de ontmoeting met Christus, de levende Persoon die je leven

een nieuwe horizon en een definitieve richting geeft. En als een jongere zich openstelt voor zijn goddelijke plan, dan is het niet meer zo moeilijk om zijn stem te herkennen en die te volgen. De Heer roept ieder van ons bij naam en geeft aan ons een speciale opdracht in de Kerk en in de samenleving. Beste jongeren, wees er bewust van dat je door het doopsel kinderen van God bent geworden en leden van zijn Lichaam, de Kerk. Jezus herhaalt keer op keer zijn uitnodiging aan jullie om zijn discipelen en getuigen te zijn. Vele van jullie roept hij tot het huwelijk en de voorbereiding op dit sacrament is een weg van ware roeping. Overdenk serieus de hemelse roep om een christelijk gezin te stichten, en laat je jeugd een tijd zijn waarin je met verantwoordelijkheidsgevoel aan je toekomst werkt. De samenleving heeft behoefte aan christelijke gezinnen, aan heilige gezinnen!

En als de Heer je roept om Hem te volgen in het priesterschap of het religieuze leven, twijfel dan niet om antwoord te geven op deze uitnodiging. Met name in dit Jaar van de Priester, doe ik een beroep op jullie, jonge mannen: luister aandachtig en open naar oproep van Jezus om je leven in dienst te stellen van God en zijn volk. De Kerk in ieder land, ook in dit land, heeft vele heilige priesters nodig maar ook mensen die hun hele leven hebben toegewijd aan de dienst van Christus, Hoop van de wereld.

Hoop! Het is een woord dat ik vaak gebruik en dat goed past bij jongeren. Jullie, beste jongeren, zijn de hoop voor de Kerk! Zij verwacht van jullie dat jullie boodschappers van hoop worden, zoals het afgelopen jaar in Australië tijdens de Wereldjongerendagen gebeurde, die grote manifestatie van jeugdig geloof die ik persoonlijk mocht meemaken en waar een aantal van jullie ook aanwezig waren. Nog veel meer van

jullie zullen naar Madrid kunnen komen in augustus 2011. ik nodig jullie hier en nu uit om deel te nemen aan deze fantastische bijeenkomst van jongeren met Christus in de Kerk.

Goede vrienden, nogmaals dank dat jullie hier zijn en dank voor jullie cadeau: het boek met foto's over het leven van jongeren in jullie bisdom. Ook bedankt voor het teken van solidariteit voor jongeren in Afrika dat ik heb mogen ontvangen. De paus vraagt aan jullie om je leven te leven met vreugde en enthousiasme; om te groeien in eenheid tussen elkaar en met Christus; om te bidden en je in te spannen om de sacramenten regelmatig te ontvangen, met name de eucharistie en de biecht; om aandacht te geven aan je christelijke vorming, trouw blijvend aan het onderricht van jullie pastores. Moge de heilige Wenceslaus jullie leiden op dit pad door zijn voorbeeld en bemiddeling en moge jullie altijd de bescherming ervaren van de Maagd Maria, de Moeder van Jezus en onze Moeder. Met genegenheid zegen ik jullie allen!

© Copyright 2009 - Libreria Editrice Vaticana / RK Kerkgenootschap in Nederland

Vertaling: mr. dr. R.A.J. Steenvoorde