

Woord van de Nederlandse bisschoppen aan hun medegelovigen naar aanleiding van de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001, om voor te lezen als kanselbrief op zondag 7 oktober 2001, te verspreiden of af te drukken

## Ontmoeting en dialoog

De vredesweek dit jaar had als thema 'Religie en geweld, geloof in vrede'. Door de terroristische aanslagen op het World Trade Centre te New York en het Pentagon te Washington kreeg deze thematiek een indringende en bijzonder wrange actualiteit.

Als bisschoppen en gelovigen staan wij samen onder het Kruis van Jezus Christus met al degenen die treuren en in wanhoop verkeren vanwege de gevolgen van de aanslagen op 11 september jongstleden. Wij betreuren de vele slachtoffers en roepen op tot gebed voor hen en tot solidariteit met degenen die de aanslagen hebben overleefd en met de nabestaanden.

De verantwoordelijken voor deze terroristische daden moeten worden berecht. Uiteraard, dat spreekt voor zich. Terrorisme kan niet worden geduld. Maar ook is het, even vanzelfsprekend, een opgave om gevoelens van afschuw en kwaadheid over wat er gebeurd is, niet te laten uitgroeien tot verbittering en haat. Het gevaar ligt op de loer dat de moslims collectief worden beschuldigd, zoals ook ten gevolge van de afschuwwekkende gebeurtenissen vooroordelen ten opzichte van het islamitisch geloof en de islamitische cultuur versterkt kunnen worden.

Op dit moment worden in Nederland initiatieven genomen om de betrekkingen met

moslims in Nederland positieve impulsen te geven. Het verheugt ons dat dergelijke initiatieven ook door medegelovigen en medechristenen worden genomen. In Christus zijn wij allen geroepen tot vreedzaam samenleven en respectvolle omgang met mensen van andere culturen en godsdiensten.

Bekendheid met elkaar kan wederzijds vertrouwen kweken en onderling begrip. Vredesbijeekkomsten en gemeenschappelijke gesprekskringen met andersgelovigen kunnen waardevolle bijdragen hiertoe vormen. Zo kunnen tegenover de afschuwelijke gebeurtenissen in de Verenigde Staten worden gesteld: dialoog en ontmoeting. Initiatieven hiertoe dragen wij een warm hart toe. Zij doen de ander en diens religieuze overtuiging leren kennen en verstaan. Zij helpen weerstand te bieden tegen doemdenken en polarisatie. Binnen de dialoog zal een bezinning op de fundamentele waarden van het samenleven als zodanig en van de Nederlandse samenleving als democratische rechtsstaat een plaats kunnen en ook behoren te krijgen.

Laten wij als katholieke christengelovigen met paus Johannes Paulus II bidden “dat de God van Jezus Christus alle mensen zal bijstaan niet toe te geven aan de verleidingen van haat en geweld, maar om zich toe te wijden aan gerechtigheid en vrede”. En mogen wij deze dienst van gerechtigheid en vrede verrichten zoals Jezus ons vandaag volgens het evangelie van Lucas leert: “Zo

moeten ook jullie zeggen, als je alles hebt gedaan wat je werd opgedragen: “Wij zijn maar slaven; we hebben gedaan wat we moesten doen.” (Lc. 17,10)

Utrecht, 3 oktober 2001

**DE NEDERLANDSE BISCHOPPEN**