

Boodschap aan de jongeren van de wereld bij gelegenheid van de zeventiende Wereldjongerendag (Toronto, 18-28 juli 2002)

# 'Jullie zijn het zout van de aarde ... Jullie zijn het licht van de wereld'

(Mt 5,13-14)

*Beste jongeren!*

1. Ik heb levendige herinneringen aan de prachtige momenten die wij in Rome met elkaar hebben beleefd tijdens het Jubileum van het jaar 2000, toen jullie op pelgrimstocht naar het graf van de apostelen Petrus en Paulus kwamen. In lange, stille rijen gingen jullie door de Heilige Deur en bereidden jullie je voor om het sacrament van de verzoening te ontvangen.

De avondwake en de ochtendmis bij Tor Vergata waren vervolgens momenten van intense spiritualiteit en een diepe ervaring van de Kerk. Met een vernieuwd geloof keerden jullie weer naar huis terug om de missie te volbrengen die ik jullie had toevertrouwd: om aan de vooravond van het nieuwe millennium onbevreesd te getuigen van het evangelie.

De Wereldjongerendag is inmiddels een belangrijk onderdeel van jullie leven en dat van de Kerk geworden. Ik nodig jullie daarom uit om je op te maken voor de zeventiende viering van dit grote internationale evenement, dat volgend jaar zomer in het Canadese Toronto zal worden gehouden. Daar zullen jullie weer de kans hebben om Christus te ontmoeten, in de samenleving van vandaag te getuigen van zijn aanwezigheid en mee te bouwen aan de 'beschaving van liefde en waarheid'.

2. "Jullie zijn het zout van de aarde. ... Jullie zijn het licht van de wereld" (Mt 5,13-14): dit is het thema dat ik voor de volgende Wereldjongerendag heb gekozen. De beelden van zout en licht die Jezus gebruikt, hebben een diepe betekenis en vullen elkaar aan. In de oudheid werden zout en licht als essentiële onderdelen van het leven beschouwd.

"Jullie zijn het zout van de aarde." Een van de belangrijkste functies van zout is dat het pit en smaak geeft aan het eten. Dit beeld herinnert ons eraan dat ons hele bestaan door de doop diepgaand is veranderd, omdat het 'op smaak is gebracht' met het nieuwe leven dat van Christus komt (vgl. Rom 6,4). Het zout dat onze christelijke identiteit in stand houdt, zelfs in een vergaand geseculariseerde wereld, is de genade van de doop. Door de doop worden wij opnieuw geboren. Wij beginnen een leven *in Christus* en kunnen gehoor geven aan

zijn oproep: “Wijd uzelf aan Hem toe als een levende, heilige offergave, Hem welgevallig” (Rom 12,1). In zijn brief spoort Paulus de christenen in Rome aan om duidelijk te laten zien dat hun wijze van leven en denken anders was dan die van hun tijdgenoten: “Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, welgevallig en volmaakt” (Rom 12,2).

Zout werd lange tijd ook gebruikt om etenswaren lang goed te houden. Als het zout van de aarde zijn jullie geroepen om het geloof dat jullie hebben ontvangen, te bewaren en het onaangetast aan anderen door te geven. Jullie generatie wordt op een bijzondere manier uitgedaagd om het ons in bewaring gegeven geloof in stand te houden (vgl. 2Tes 2,15; 1Tim 6,20; 2Tim 1,14).

Zoek je christelijke wortels, verdiep je in de geschiedenis van de Kerk, vergroot je kennis van het spirituele erfgoed dat jullie is overgeleverd, volg in de voetsporen van de getuigen en leermeesters die jullie zijn voorgedaan! Alleen door trouw te blijven aan Gods geboden, aan het verbond dat Christus heeft bezegeld met het bloed dat Hij aan het kruis vergoten heeft, worden jullie de apostelen en getuigen van het nieuwe millennium.

Het licht in de aard van de mens, en met name van jonge mensen, om te zoeken naar het absolute, de zin en vervulling van het leven. Beste jongeren, stel jezelf niet tevreden met minder dan de hoogste idealen! Laat je niet ontmoedigen door mensen die teleurgesteld zijn in het leven en doof zijn geworden voor de diepste en meest authentieke verlangens van hun hart. Het is terecht om teleurgesteld te zijn in leeg vermaak en kortstondige bevestigingen en in een leven dat niet echt een doel heeft. Als je een vurig verlangen voelt naar de Heer, blijf je gevrijwaard van het onbetekenende en het con-

formisme dat zo wijdverbreid is in onze maatschappij.

### 3. *“Jullie zijn het licht van de wereld.”*

Zowel voor de eerste toehoorders van Jezus als voor ons roept het symbool van het licht het verlangen wakker naar de waarheid en de dorst naar de volheid van kennis die diep in elke mens verankerd liggen.

Wanneer het licht afneemt of helemaal verdwijnt, zien we de dingen niet meer zoals zij werkelijk zijn. In het diepste van de nacht kunnen we ons bang en onveilig voelen, en we kunnen niet wachten tot het licht van de dageraad weer doorbreekt. Beste jongeren, het is aan jullie om de wachters van de morgen te zijn (vgl. Js 21,11-12) die de zonsopgang aankondigen, de opkomst van de zon die de verrezen Christus is!

Het licht waar Jezus in het evangelie van spreekt, is het licht van het geloof, een geschenk van God, dat het hart verlicht en de geest verheldert. “Dezelfde God die gezegd heeft: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen’, heeft zijn licht laten schijnen in ons hart om de kennis te laten stralen van zijn heerlijkheid, die ligt over het gelaat van Jezus Christus” (2Kor 4,6). Daarom zijn de woorden waarin Jezus zijn identiteit en missie verklaart, zo belangrijk: “Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, gaat zijn weg niet in de duisternis, maar zal het ware levenslicht bezitten” (Joh 8,12).

Als wij Christus persoonlijk leren kennen, baadt ons leven in een nieuw licht, worden wij op de juiste weg gezet en uitgezonden om van Hem te getuigen. Deze nieuwe visie op de wereld en de mensen, die vanuit Hem tot ons komt, wijdt ons dieper in in het mysterie van het geloof, dat niet slechts bestaat in een reeks theoretische beweringen die door de geest moeten worden aanvaard en onderschreven, maar dat een ervaring is die men moet ondergaan, een waarheid van waaruit men leeft, het

zout en het licht van de ganse werkelijkheid.<sup>1</sup>

In deze geseculariseerde tijd, waarin vele van onze tijdgenoten denken en handelen alsof God niet zou bestaan of zich aangetrokken voelen tot irrationale vormen van religie, moeten jullie, beste jonge mensen, laten zien dat het geloof een persoonlijke beslissing is dat je hele leven aangaat. Laat het evangelie de maatstaf en het richtsnoer zijn voor al je beslissingen en plannen! Dan word je een missionaris in alles wat je zegt en doet, en waar je ook woont en werkt, zul je een teken zijn van Gods liefde, een geloofwaardige getuige van de liefdevolle tegenwoordigheid van Jezus Christus. Bedenk altijd: “Je steekt een lamp niet aan om haar onder de korenmaat te zetten” (Mt 5,15)!

Zoals het zout smaakt geeft aan het eten en het licht schijnt in de duisternis, zo verleent heiligheid het leven zijn volle betekenis en doet het Gods heerlijkheid weerspiegelen. Hoeveel heiligen, met name ook jonge heiligen, kennen we niet in de kerkgeschiedenis! In hun liefde voor God was hun heroïsche deugdzaamheid stralend zichtbaar voor de wereld, en zo werden zij voorbeelden die door de Kerk iedereen ter navolging zijn voorgelaten. Laten wij er slechts een paar noemen: Agnes van Rome, Andrew uit Phú Yên, Pedro Calungsod, Josephina Baki-ta, Theresia van Lisieux, Pier Giorgio Frassati, Marcel Callo, Francisco Castelló Aleu of Kateri Tekakwitha, de jonge Irokese die de ‘Lelie der mohikanen’ werd genoemd. Moge God, door de bemiddeling van deze grote macht van getuigen ook jullie, dierbare jongeren, tot de heiligen van het derde millennium maken!

4. Beste vrienden, het is tijd om ons op te maken voor de zeventiende Wereldjongerendag. Ik nodig jullie uit om je te verdiepen in de apostolische Brief *Novo millennio*

*ineunte*, die ik begin dit jaar geschreven heb om alle christenen in dit nieuwe stadium van het leven van de Kerk en de mensheid te vergezellen: “Een nieuwe eeuw, een nieuw millennium ligt voor ons in het licht van Christus. Maar niet iedereen is in staat dit licht te zien. Aan ons komt de prachtige en veeleisende taak toe om er de ‘weerspiegeling’ van te zijn.”<sup>2</sup>

Ja, dit is het moment voor de missie! Christus roept jullie, in jullie diocesen en parochies, in jullie organisaties, verenigingen en gemeenschappen. De Kerk ontvangt jullie met open armen en wil voor jullie een thuis en een leerschool voor gemeenschap en gebed zijn. Verdiep je in Gods Woord en laat je hart en geest daardoor verlichten. Put kracht uit de sacramentele genade van de verzoening en de eucharistie. Ga tot de Heer in dat contact van ‘hart tot hart’ dat we vinden in de eucharistische aanbidding. Iedere dag weer zul je nieuwe energie krijgen die je helpt om de nood van de lijdenden te verzachten en vrede te brengen in de wereld. Bij vele mensen heeft het leven wonden geslagen: zij hebben geen deel aan de economische vooruitgang, hebben geen huis, geen familie en geen werk. Er zijn mensen die zich verloren hebben in een wereld van valse illusies of die alle hoop hebben opgegeven. Door je ogen te richten op het licht dat van het gelaat van de verrezen Christus straalt, zullen jullie leren om te leven als “kinderen van het licht, kinderen van de dag” (1Tes 5,5) en zo zullen jullie laten zien dat “de vrucht van het licht alleen maar kan zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid” (Ef 5,9).

5. Dierbare jonge vrienden, Toronto wacht op een ieder van jullie die komen kan! In het hart van deze multiculturele en multireligieuze stad zullen we spreken over Christus als de ene Verlosser en de universele verlossing verkondigen, waarvan de Kerk

1. Vgl. Johannes Paulus II, Encycliek *Veritatis splendor* (6 augustus 1993), 88.

2. Johannes Paulus II, apostolische Brief *Novo millennio ineunte* (6 januari 2001), 54.

het sacrament is. In antwoord op de dringende oproep van de Heer, wiens vurige verlangen het is dat “allen één mogen zijn” (Joh 17,11) zullen wij bidden voor een volkomen gemeenschap onder de christenen, in waarheid en naastenliefde.

Kom ook en laat de brede straten van Toronto weergalmen van de blijde boodschap dat Christus ieder mens liefheeft en ieder spoor van goedheid, schoonheid en waarheid die er in de stad van de mensen te vinden is, tot vervulling brengt. Kom ook en vertel de wereld van het geluk dat je gevonden hebt doordat je Jezus Christus hebt leren kennen, hoe je ernaar verlangt om Hem nog beter te kennen en hoe je je wilt inzetten om het evangelie van de verlossing tot in alle hoeken van de aarde te verkondigen!

De Canadese jongeren zijn, samen met hun bisschoppen en de burgerlijke autoriteiten, al bezig om jullie een warm en gastvrij onthaal te bereiden. Ik dank hun daar van ganser harte voor. Moge deze eerste Wereldjongerendag van het nieuwe millennium iedereen een boodschap van geloof, hoop en liefde brengen!

Mijn zegen is met jullie. En ik vertrouw ieder van jullie, met jullie roeping en missie, toe aan Maria, Moeder van de Kerk.

Vanuit Castel Gandolfo, 25 juli 2001

**JOHANNES PAULUS II**

*Vertaling: P. de Die*