

Algemeen gebed; belijdenis van zonden en vraag om vergiffenis, 12 maart 2000

Gebed van de Heilige Vader:

Broeders en zusters. Keren wij ons tot God onze Vader, die barmhartig is en vol medelijden, niet snel toornig, vol liefde en trouw, en vragen wij Hem het berouw te willen aanvaarden van zijn volk dat nederig zijn zonden belijdt en het zijn barmhartigheid te schenken.

De aanwezigen bidden een ogenblik in stilte

I. Belijdenis van zonden in het algemeen

*Een vertegenwoordiger van de Romeinse Curie:*¹

Laten wij bidden dat onze belijdenis en ons berouw ingegeven moge zijn door de heilige Geest, dat we bewuste en diepe smart mogen gevoelen, en dat wij, nederig ziende naar de tekortkomingen uit het verleden, in een waarachtige 'zuivering van de herinnering' de weg mogen opgaan van een ware bekering.

Stil gebed

Gebed van de Heilige Vader:

Heer God, uw pelgrimerende kerk, steeds door U geheiligd in het bloed van uw Zoon, telt te allen tijde onder haar kinderen leden die stralen van heiligheid en anderen die weigeren U te gehoorzamen, in strijd met het door hen beleden geloof en met het evangelie.

Gij die trouw blijft ook als wij ontrouw worden, vergeef ons onze tekortkomingen en verleen ons onder de mensen ware getuigen te mogen zijn van U.

Door Jezus Christus, onze Heer.

Antw.: Amen

Cantor: Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison (de aanwezigen herhalen dit)

Voor het kruis wordt een licht ontstoken

II. Belijdenis van zonden die begaan zijn in dienst van de waarheid

*Een vertegenwoordiger van de Romeinse Curie:*²

Laten wij bidden dat ieder van ons Jezus onze Heer, zachtmoedig en nederig van hart, wete na te volgen, en wete te erkennen dat ook mensen van de kerk, bij het vervullen van hun plicht de waarheid te verdedigen, soms in naam van geloof en moraal methodes gebruikt hebben, strijdig met het evangelie.

1. Het gebed van Kardinaal Bernardin Gantin, deken van het College van Kardinalen.

2. Het gebed van Kardinaal Joseph Ratzinger, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer.

Stil gebed

Gebed van de Heilige Vader:

Heer, God van alle mannen en vrouwen, in bepaalde periodes van de geschiedenis hebben de christenen zich soms schuldig gemaakt aan onverdraagzaamheid en de grote wet van de liefde niet onderhouden, aldus het gelaat besmeurend van de kerk uw bruid.

Toon uw barmhartigheid aan uw zondige kinderen en wil ons vaste voornemen aanvaarden, de waarheid te zullen zoeken en in de mildheid der liefde te bevorderen, wel wetend dat de waarheid zich alleen opdringt krachtens de waarheid zelf.

Door Jezus Christus, onze Heer.

Antw.: Amen

Kyrie eleison; Kyrie eleison; Kyrie eleison

Voor het kruis wordt een licht ontstoken

III. Belijdenis van zonden die de eenheid van het lichaam van Christus schade hebben toegebracht

*Een vertegenwoordiger van de Romeinse Curie:*³

Bidden we dat het erkennen van de zonden die de eenheid van het Lichaam van Christus hebben verbroken en de broederlijke liefde hebben gekwetst, de weg mag effenen naar verzoening en naar eenheid van alle christenen.

Stil gebed

Gebed van de Heilige Vader:

Barmhartige Vader, op de vooravond van zijn lijden bad uw Zoon om de eenheid van allen die in Hem geloven: maar in ongehoorzaamheid aan zijn Wil hebben ze zich

tegenover elkaar opgesteld, zijn ze verdeeld geworden en hebben zij elkaar veroordeeld en bevochten.

Met aandrang bidden wij U om vergiffenis, en vragen U een berouwvol hart te schenken, opdat alle christenen, met U en met elkaar verzoend, nog slechts één lichaam en één geest vormen, en weer de vreugde mogen ervaren van de volledige verbondenheid met elkaar.

Door Jezus Christus, onze Heer.

Antw.: Amen

Kyrie eleison; Kyrie eleison; Kyrie eleison

Voor het kruis wordt een licht ontstoken

IV. Belijdenis van de zonde tegen het volk van Israël

*Een vertegenwoordiger van de Romeinse Curie:*⁴

Laat ons bidden dat de christenen, het lijden indachtig dat het volk van Israël in de loop van de geschiedenis te verduren heeft gehad, de zonden weten te erkennen die door velen van hen zijn begaan tegen het volk van het Verbond en de zegeningen, en zo hun hart mogen zuiveren.

Stil gebed

Gebed van de Heilige Vader:

God van onze vaders, U heb Abraham en zijn afstammelingen uitgekozen om uw Naam te brengen aan de volkeren: wij zijn diep bedroefd over de gedragingen van hen die in de loop van de geschiedenis hen, uw kinderen, hebben doen lijden.

U vragend om vergiffenis willen wij ons verplichten in oprechte broederlijkheid te leven met het volk van het Verbond.

Door Jezus Christus, onze Heer.

3. Het gebed van Kardinaal Roger Etchegaray, Voorzitter van het Comité voor het Jubileumjaar 2000.

4. Het gebed van Kardinaal Edward Idris Cassidy, Voorzitter van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen.

Antw.: Amen

Kyrie eleison; Kyrie eleison; Kyrie eleison

Voor het kruis wordt een licht ontstoken

V. Belijdenis van de zonden begaan door handelingen in strijd met de liefde, de vrede, de rechten van de volkeren, de eerbiediging van de culturen en godsdiensten

*Een vertegenwoordiger van de Romeinse Curie:*⁵

Laten we bidden dat bij het beschouwen van Jezus, onze Heer en onze Vrede, de christenen berouw mogen hebben over woorden en gedragingen die hun soms werden ingegeven door hoogmoed, door haat, door het verlangen anderen te overheersen, door vijandigheid jegens aanhangers van andere godsdiensten en jegens de zwaksten in de samenleving, zoals immigranten en zwervers.

Stil gebed

Gebed van de Heilige Vader:

Heer van de wereld, Vader van alle mensen, bij monde van uw Zoon hebt u van ons gevraagd onze vijanden lief te hebben, wel te doen aan hen die ons haten en te bidden voor hen die ons vervolgen.

Maar zeer vaak hebben de christenen het evangelie verloochend en, toegevend aan het denken in termen van geweld, hebben ze de rechten geschonden van etnische groepen en van volkeren, minachting betoond voor hun culturen en voor hun godsdienstige tradities: toon U geduldig, heb erbarmen met ons en vergeef ons!

Door Jezus Christus, onze Heer.

Antw.: Amen

Kyrie eleison; Kyrie eleison; Kyrie eleison

Voor het kruis wordt een licht ontstoken

VI. Belijdenis van zonden begaan tegen de waardigheid van de vrouw en de eenheid van het menselijk geslacht

*Een vertegenwoordiger van de Romeinse Curie:*⁶

Bidden we voor hen die in hun menselijke waardigheid zijn aangetast en wier rechten met voeten worden getreden; bidden we voor de vrouwen, maar al te vaak vernederd en gemarginaliseerd, en erkennen we dat ook de christenen door op verschillende wijzen daarmee in te stemmen, zich daaraan schuldig hebben gemaakt.

Stil gebed

Gebed van de Heilige Vader:

Heer God, onze Vader, Gij hebt de mens, man en vrouw, geschapen naar uw beeld en gelijkenis, en u hebt de verscheidenheid van volkeren gewild binnen de eenheid van de mensenfamilie; maar soms werd de gelijkheid van uw kinderen niet erkend, en hebben de christenen zich schuldig gemaakt aan afwijzing en uitsluiting, en ingestemd met vormen van discriminatie op grond van verschillen in ras of etnische afkomst.

Schenk ons vergiffenis en verleen ons de genade de wonden te genezen die vanwege de zonde nog voortwoekeren in uw gemeenschap, zodat wij ons allen uw kinderen voelen.

Door Jezus Christus, onze Heer.

Antw.: Amen

Kyrie eleison; Kyrie eleison; Kyrie eleison

5. Het gebed van Monseigneur Stephen Hamao, Voorzitter van de Pauselijke Raad voor Migratie en Toerisme.

6. Gebed van Kardinaal Francis Arinze, Voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog.

Voor het kruis wordt een licht ontstoken

VII. Belijdenis van zonden op het gebied van de fundamentele rechten van de mens

*Een vertegenwoordiger van de Romeinse Curie:*⁷

Bidden we voor alle mannen en vrouwen op de wereld, in het bijzonder voor minderjarigen die misbruikt zijn, voor de armen, voor de mensen aan de onderkant van de samenleving, voor hen die aan hun lot worden overgelaten; bidden we voor de meest weerlozen, voor nog ongebornen kinderen die in de schoot van hun moeder worden gedood of zelfs voor experimentele doeleinden worden gebruikt door degenen die misbruik maken van de mogelijkheden die de biotechnologie hun biedt en zo de doelstellingen van de wetenschap verkrachten.

Stil gebed

Gebed van de Heilige Vader:

God onze Vader, Gij die altijd luistert naar de kreet van de armen. Hoe vaak hebben de christenen zelf u niet herkend in hen die honger, dorst, geen kleding hebben, in hen die vervolgd worden, in hen die in de gevangenis zitten, in hen die zichzelf niet kunnen verdedigen, vooral tijdens de eerste fase van hun bestaan.

Voor allen die ongerechtigheid bedreven, en alleen op rijkdom en macht hun

vertrouwen stelden, maar neerzagen op de U zo dierbare 'kleinen', vragen wij U om vergiffenis: Heb medelijden met ons en aanvaard ons berouw.

Door Jezus Christus, onze Heer.

Antw.: Amen

Kyrie eleison; Kyrie eleison; Kyrie eleison

Voor het kruis wordt een licht ontstoken

Slotgebed

Gebed van de Heilige Vader:

O barmhartige Vader, uw Zoon Jezus Christus, rechter over levenden en doden, heeft in de nederigheid van zijn eerste komst de mensheid van de zonde vrijgekocht, en bij zijn terugkeer in de heerlijkheid zal Hij over elke zonde rekenschap vragen: verleen aan onze voorvaderen, onze broeders en zusters en aan ons uw dienaars die, gedreven door de heilige Geest, met een berouwvol hart naar U terugkeren, uw barmhartigheid en de vergeving van de zonden.

Door Jezus Christus, onze Heer.

Antw.: Amen

Als teken van berouw en verering omhelst de Heilige Vader het kruis, en kust het.

Vertaling F. van Voorst tot Voorst s.j.

7. Het gebed van Monseigneur Nguyễn Van Thuân.